

Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2016 9:00 πμ

Η απολογία στους συγγενείς

Η Κυπριακή Πολιτεία απολογήθηκε προς τους συγγενείς των καταδρομέων που επέβαιναν στο αεροσκάφος «Νοράτλας» για τη μεγάλη καθυστέρηση «να προχωρήσουμε σ' αυτή την εκσκαφή». Το μοιραίο αεροσκάφος κατερρίφθη

τον Ιούλιο του 1974 από φίλια πυρά. Από τους 31 καταδρομείς και μέλη του πληρώματος, ταυτοποιήθηκαν μέχρι σήμερα 28 και υπολείπεται ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση των λειψάνων ακόμα τριών επιβαινόντων του αεροσκάφους. Ένα κεφάλαιο της πλέον τραγικής πτυχής του Κυπριακού, αυτό των αγνοουμένων, σαράντα δυο χρόνια μετά, δεν έχει κλείσει. Υπήρξαν, όντως, κινήσεις προς τα εμπρός, όπως η διαδικασία εκταφής και ταυτοποίησης λειψάνων. Η πρόσφατη ανακοίνωση για τους ήρωες του «Νοράτλας» κλείνει μια πληγή, όσο μπορεί αυτό να γίνει, όταν χάνεις δικούς σου ανθρώπους.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται από τη ΔΕΑ, το Ανθρωπολογικό Ινστιτούτο, που κάνουν πολύ καλή δουλειά και συμβάλλουν αποφασιστικά στη διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το αναφέρουμε συνεχώς καθώς οι προσπάθειες είναι μεγάλες, συνεχείς και αποδίδουν.

Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν, θα πρέπει να το επαναλάβουμε. Σαράντα δύο χρόνια μετά, θα πρέπει και οι διαδικασίες διερεύνησης να επισπευσθούν αλλά και όσοι γνωρίζουν, έχουν μαρτυρίες, στοιχεία για ανθρώπους που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, θα πρέπει να καταθέσουν. Με αυτό τον τρόπο θα δοθούν εκείνα τα εργαλεία στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων για να προχωρήσει και σε νέες εκταφές. Είναι απαραίτητο, αναγκαίο, επιβαλλόμενο να δοθούν στοιχεία. Το συντομότερο δυνατό καθώς δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου. Θεωρούμε δε πως λόγω και των εκταφών που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι όποιες πληροφορίες δοθούν θα βοηθήσουν στο έπακρον τη ΔΕΑ.

Σαράντα ένα χρόνια μετά, ο πόνος των συγγενών παραμένει ασήκωτος και η μόνη οδός για όλους είναι να βρουν τους αγαπημένους τους, να μάθουν για την τύχη τους. Η οφειλόμενη τιμή σε αυτούς που έπεσαν πολεμώντας, το οφειλόμενο χρέος προς τους συγγενείς, είναι να υπάρξει πλήρης διερεύνηση της τύχης των δικών τους ανθρώπων, των ανθρώπων μας. Τουλάχιστον όσοι γνωρίζουν, οφείλουν να λειτουργήσουν σε αυτή τη βάση, του σεβασμού προς τους αγνοουμένους και τους συγγενείς τους.

Η θέση του "Φ"